



Sint-Dimpna  
Ziekenhuis Geel

## dienst Zingeving



*Soms heb je nood  
aan iemand  
die een stoel neemt  
en naast je komt zitten*

# De pastor is er voor jou en je familie

---

Een opname of een behandeling in het ziekenhuis is dikwijls een ingrijpend gebeuren. Deze ervaring delen met mensen die dicht bij je staan is niet altijd vanzelfsprekend. In het ziekenhuis zijn er pastores die in een sfeer van vertrouwen willen luisteren naar wat je bezighoudt. Zij maken graag tijd voor jou.

Ook als familie krijg je soms veel te dragen. Pijn en onmacht over wat je geliefde overkomt, doet vele vragen rijzen. Ook jij kan bij hen terecht voor een gesprek.

Zelfs als je niet katholiek bent, kan je een beroep doen op de pastores. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of je nu gelovig bent of niet. Ze behoren wel tot de katholieke traditie maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving.

Indien je zo'n gesprek op prijs stelt, kan je dit kenbaar maken aan een verpleegkundige of je kan zelf de dienst Zingeving contacteren (zie achterzijde).

## Communie

---

De communie wordt door de pastor één keer in de week aangeboden, meestal in de tweede helft van de week. Indien je ook op andere weekdays of op zondag communie wenst, kan je dit kenbaar maken aan de pastor of aan de verpleegkundigen van de afdeling.

# Ziekenzalving/ziekenzegening

---

Als je je ziek zijn als bedreigend ervaart, kan het sacrament van de ziekenzalving of een ziekenzegening helend zijn. Zowel patiënten als familie kunnen dit aanvragen via de verpleegkundigen.

# Stervenswijding/afscheidsgesbed

---

In de terminale ziektefase kan een stervenswijding een zinvol ritueel zijn waarin gelovig wordt verwoord wat er omgaat in mensen wanneer iemand sterft. Ook na het overlijden kan een afscheidsgesbed waardevol zijn voor de familie.

# Stille ruimte

---

In de drukte van een ziekenhuis zijn momenten en plaatsen voor rust en stilte schaars. Nochtans kan een moment van bezinning of gesbed bevrijdend werken.

Op de eerste verdieping is er een stille ruimte, een kleine plaats waar je even in alle stilte tot rust kan komen. Je kan er even gaan zitten om stil te staan bij wat je overkomt, om te bidden of om een kaarsje te laten branden. In het intentieboek kan je al je vragen, zorgen en vreugdes neerschrijven. Ook vind je er gesbedskaartjes en gesbedenboekjes die je mag meenemen. De deur van de stille ruimte staat altijd open.



**Sint-Dimpna**  
Ziekenhuis Geel

*... en daar lig je dan ...  
er gaat zoveel in je om  
onzekerheid en pijn  
angst en hoop  
vreugde en blijdschap*

*je leven van alle dag  
ligt overhoop*

*lijden en afscheid nemen  
genezen en tot rust komen  
mama en papa worden*

*het zet je aan het denken  
over je eigen toekomst  
of die van je geliefden*

*de pastor van het ziekenhuis  
neemt graag een stoel  
en komt naast je zitten  
om naar je denken te luisteren*

### **Ziekenhuispastores**

om de beurt aanwezig tussen 8.30u en 16.30u  
bereikbaar via het verplegend personeel tot 22.00u

Hilde Schobben - 014/57.71.20  
hilde.schobben@ziekenhuisgeel.be

Griet Wouters - 014/57.75.20  
griet.wouters@ziekenhuisgeel.be